



Protestantse Gemeente
Breda

S'Amen

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Breda - 18e jaargang no. 2, Februari/maart 2025



In dit nummer:

- Programma Leerhuis avonden
- In gesprek met: Lenard Schouten
- ZWO dienst
- Inzameling Arad
- Kerken steunen voedselbank

De Protestantse Gemeente Breda

S'Amen

Colofon:

S'Amen is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Breda

Kopijdatum:

dinsdag 25 maart 2025

Kopij sturen aan redactie:

samen@pknbreda.nl
Graag foto's los per e-mail versturen.
Groot formaat en een hoge resolutie.

Verschijningsdatum:

12 april 2025

Richtlijnen kopij:

www.pknbreda.nl/samen

Redactie:

Leon Geschiere
Arne Goudriaan
Joyce Rijke
Suzanne Hoesen
Adriaan Niemantsverdriet

Kerkelijk bureau:

Mieke Frankfoorder-Boevé
Pottenbakkerstraat 51
4813 LB Breda
Tel.: 076-5146523
Email: ledenadministratie@pknbreda.nl

Website:

www.pknbreda.nl

Foto cover:

Gijs van Mourik

Als u geen belangstelling heeft voor S'Amen en het blad niet meer wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven aan het kerkelijk bureau:
ledenadministratie@pknbreda.nl

Dit is een uitgave van De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie.

Druk:

Veldhuis Media, Meppel

Lucaskerk

Tweeschaar 125
4822 AS Breda
Tel.: 076-542 24 33

Markuskerk

Hooghout 96
4817 ED Breda
Tel.: 076-514 00 80

Johanneskerk

Dreef 5
4813 ED Breda
Tel.: 076-521 05 45

Pastoresteam

Predikant:
ds T. van Prooijen
T 076-5423334
06-29283935
E ds.vanprooijen@pknbreda.nl

Kerkelijk medewerkers:
Thijske Fraanje
E t.fraanje@pknbreda.nl

Hanny den Ouden
T 06- 48549088
E h.denouden@pknbreda.nl

Lenard Schouten
T 0634840499
E l.schouten@pknbreda.nl

Wat te doen bij overlijden? **Zie pagina 13**

Kerkenraad PGB

Email: scriba@pknbreda.nl

S'Amen

NL91 ABNA 0520 2278 67 t.n.v.
Prot. Gemeente Breda
o.v.v. "S'Amen"
(Richtbedrag: € 25,- per jaar)

Vrijwillige bijdrage

Collectebonnen

A. Vellen van 20 bonnen met een waarde van € 0,75 per bon, totaal dus € 15,00 per vel.
B. Vellen van 20 bonnen met een waarde van € 1,50 per bon, totaal dus € 30,00 per vel.
C. Vellen van 20 bonnen met een waarde van € 2,50 per bon, totaal dus € 50,00 per vel.
Bonnen kunnen besteld worden door overschrijven van € 15,00, € 30,00, € 50,00 (of een veelvoud daarvan) op bankrekening NL 91 ABNA 0520 2278 67 ten name van de Protestantse Gemeente te Breda (met vermelding van de gewenste soort vellen)

Financiën

Protestantse Gemeente Breda:
ABN AMRO NL91 ABNA 0520 2278 67
Diaconie Protestantse Gemeente Breda:
ING bank NL89 INGB 0001 0708 50
ZWO groep Protestantse Gemeente Breda/Ginneken:
ING bank NL14 INGB 0001 5429 41

Inhoudsopgave:

- 3 Meditatie
- 4 Actueel
- 7 In gesprek met

- 8 Algemeen Kerkelijk Nieuws
- 9 Diaconie
- 13 Rondom de wijkkerken
- 18 Jeugd

Meditatie

Als ik deze meditatie schrijf zijn we volop bezig met de voorbereiding van het de 40-dagentijd. Deze keer zetten we de verhalen van Jozef centraal. Als ik aan de verhalen van Jozef denk, komt altijd het liedje bij mij op dat ik als kind leerde: 'Jozef en zijn grote broers, alle tien zijn ze jaloers, op zijn jas en op zijn dromen'.

Een paar regels, waar zo veel uit spreekt. Jozef had dus tien broers en alle tien zijn ze jaloers. Het zal je maar gebeuren als kind. Je broers die wel dezelfde vader hebben, niet allemaal dezelfde moeder. En jij? Jij bent de lieveling. Je wordt op een plaats gezet in het gezin waar je zelf misschien niet om gevraagd hebt.

Hoe het was in jouw gezin van herkomst kan je je hele leven meedragen. De plaats die je had in de kindertijd, de verantwoordelijkheden die je misschien moest nemen waar je te jong voor was. En de loyaliteit die je voelde naar je ouders terwijl je misschien zelf niet de aandacht kreeg die je nodig had. Maar ook de liefde en geborgenheid die je ontving. De tijd en aandacht die er was. Je gezin van herkomst draag je altijd op een bepaalde manier met je mee.

Professor Nagy heeft hierover in de vorige eeuw het 'contextueel gedachtengoed' ontwikkeld. Daarin beschrijft hij hoe veel van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het gaat over al die dingen die je ziet gebeuren als kind en meeneemt op je eigen levensweg. Hoe werd er bijvoorbeeld omgegaan met rouw in je familie? Mocht je verdrietig zijn of was je sterk als je niet huilde? Werd er gepraat over de oorlog? Of werd er over niets anders gepraat zodat je het verdriet continue voelde of werd er over gezwegen en drukte het verdriet daarom des te meer op je? Mocht je als kind je eigen grenzen bepalen? Mocht je nee zeggen? Of werd je geprezen om aangepast gedrag? Mocht je zijn wie je ten diepste bent? We lezen in de bijbel ook over het derde en vierde geslacht. Vaak wordt er pas in een derde of vierde generatie gesproken over onrecht of trauma.

Uit wat onze voorouders meemaakten en uit wat wij meekregen nemen we ideeën mee in ons leven over wat wij moeten geven, wie we moeten zijn en wat we mogen ontvangen of vragen van de ander. Nagy noemt dat 'diep gewortelde waarheden die we ons leven mee in nemen

over wat we verschuldigd zijn om te geven en wat we gerechtigd zijn om te ontvangen'. We hebben dat zo met de paplepel ingegeven gekregen dat we ons vaak niet eens bewust zijn van die ideeën die we hebben.

We weten ook dat het mogelijk is het tij te keren door boven tafel te halen wat is weggestopt, licht te laten schijnen op wat donker is. Met het idee dat als het uitgesproken wordt, het lichter wordt. Een bekende uitdrukking is: als je de stenen op je eigen weg opruimt, struikelen je kinderen er niet meer over. We leven niet los in de tijd maar we zijn verbonden in de generaties.

Achterom kijken, weten waar je vandaan komt, geeft je ook de mogelijkheid om daarin met compassie naar jezelf te kijken en misschien ook wel naar je voorouders. Dat je ziet waarin je ouders of grootouders vermogend en ook onvermogend waren om te geven wat je nodig had. Niet om daarin te blijven hangen maar om vanuit die wetenschap verder te groeien en jezelf daarin ruimte te geven.

Wanneer je jezelf leert kennen met je hele verhaal kan je dat hele verhaal ook bij God brengen.

Dat zien we ook in de verhalen van Jozef. Verder in S'amen kunt u lezen hoe we samen de komende weken met deze verhalen aan de slag gaan.

Thijske Fraanje



Leerhuisactiviteiten in de Lucaskerk

Voor alle leerhuisactiviteiten geldt: iedereen is van harte welkom!

In maart komt een bekende bij ons de leerhuisavond verzorgen. Rob van Uden, pastor bij de katholieke kerk, was al eerder te gast met een avond over Franciscus. Op **12 maart** 20:00 uur komt hij een leerhuisavond verzorgen over de psalmen. Rob heeft een dichtbundel geschreven, het heet "Ongelooflijk". Vanuit Bijbelse inspiratie laten de gedichten in Ongelooflijk zien dat de hedendaagse ongelovige, de twijfelaar en de gelovige dichter bij elkaar staan dan je in eerste instantie zou denken. De gedichten overbruggen tegenstellingen. In de dichtbundel Ongelooflijk passeren allerhande levensvragen en actuele onderwerpen zoals onverschilligheid, rellen en verbinding; digitalisering, social media en communicatie; complotten, manipulatie en waarachtigheid; ziekte, dementie en mantelzorg; landbouw, klimaat en duurzaamheid, Black Lives Matter, LHBTIQ+ en diversiteit. Rob van Uden gaat met ons in gesprek over zijn dichtbundel.



Vooraf wordt er gekookt in de kerk. We starten om 18:00 uur. Wilt u mee-eten geef u dan op via intekenlijst of via de website: www.pknbreda.nl/formulier



Op **16 april** houden we de Diaconale maaltijd. We beginnen om 18:00 uur. We koken een sobere maaltijd en de gasten geven een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd en het goede doel.

Deze keer is het doel de Stichting Straattandarts Breda. Het doel van de straattandarts is: het faciliteren en financieren van tandheekkundige zorg en andere vormen van mondzorg verlenen aan diegenen die daar behoefte aan hebben of waarvoor zorg noodzakelijk is. En die geen toegang hebben tot de gebruikelijke

tandheekkundige en mondzorg, doordat zij aan de rand van de samenleving leven, bijvoorbeeld doordat zij dakloos zijn en/of een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek hebben. De straattandarts wil graag tandheekkundige zorg toegankelijker maken. Zo zal er 40 dagen per jaar een tandarts basale tandheekkundige zorg leveren (met o.a. dank aan gemeente Breda!). Het doel is de mond pijn- en ontstekingsvrij te maken met basismiddelen.

Ook voor deze maaltijd geldt: geef je op via de website of intekenlijst.

Voor uw agenda: **21 mei** maaltijd en leerhuisavond over stichting Emmaus.

Namens de werkgroep Leren en Ontmoeten,

Joyce Rijke

Boek "Tot aan de overkant"

De redactie ontving onderstaand bericht van Annerieke van Vianen, over het boek dat zij heeft geschreven over persoonlijke verhalen van vluchtelingen...

Ik heb een tijdlang gewerkt in een vluchtelingenkamp op Lesbos. Tijdens die periode heb ik veel mensen ontmoet met indrukwekkende en aangrijpende verhalen. Samen met een collega besloot ik deze verhalen vast te leggen in een boek: "Tot aan de overkant". Het boek bevat meer dan zestig persoonlijke verhalen van mensen uit vijftien verschillende landen, ondersteund door foto's. Ons doel is om deze mensen een stem te geven en meer bewustwording te creëren rondom hun realiteit, waarbij we vooral willen benadrukken dat het mensen zijn, net als u en ik.

Veel van de mensen die wij hebben ontmoet, vinden uiteindelijk hun weg naar andere landen in Europa, waaronder Nederland.

Meer informatie over het boek is te vinden op onze website: www.totaandeoverkant.nl.

Samen kunnen we hopelijk bijdragen aan een groter bewustzijn en meer begrip rondom het vluchtelingentema.



Annerieke van Vianen

Theologische Conferentie

Antisemitisme in geschiedenis, bijbel en (kerk)muziek
Verstaan we wat we lezen en zingen?

De Classicale Werkgroep Kerk en Israël Zuid, organiseert de 43e theologische conferentie op **25-26 maart 2025** in Beziingscentrum Emmaus te Helvoirt (NL). We bespreken de wortels en geschiedenis van antisemitisme en proberen ons bewust te worden hoe dit sporen heeft achtergelaten in bijbelteksten en (kerk)muziek.

Sprekers:

Derk Blom, predikant en lid van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël.

Lieve Teugels, hoogleraar Judaica, doet onderzoek naar antisemitisme in de oudheid, de middeleeuwen en de moderne tijd.

Peter Tomson, emeritus-hoogleraar Nieuwe Testament, Patristische literatuur, en Joodse Studies.

Dick Würsten, predikant, heeft een uitvoerige analyse gedaan van de muziek van Bach.

Hanna Rijken, theoloog en musicus, redactielid van het nieuwe Liedboek-Zingen en bidden in huis en kerk.

In een afwisselend programma zullen deze ter zake kundige sprekers hier hun licht over laten schijnen. Daarnaast ruimte om van gedachten te wisselen over dit boeiende thema.

Het programma, praktische informatie, kostenoverzicht en mogelijkheid tot inschrijven kunt u vinden op de site Joods-Christelijke Dialoog.

<https://joods-christelijke-dialoog.nl/conferentie-2025>

*Ds. Derk Blom en Tienke de Vries,
Secretariaat Kerk en Israël Zuid*



Samenzangavond Huub Oosterhuisliederen

Samenzangavond
Liederen van Huub Oosterhuis
Bij gelegenheid van zijn sterfdag

m.m.v.
Ekklesiakoer Breda
Ekklesiakoer Tilburg

Dirigent: Myriame van Genuchten
Piano/orgel: Arjan van Baest en Daan Boertien
Fluit: Rogier de Pijper
Solozang: Jan Verswijveren

Woensdag 9 april 20.00 - 21.30 uur
Lutherse Kerk Breda – Veemarktstraat 11

Entree € 10 (bij aankomst – PIN of contant)



Op 9 april 2023 overleed Huub Oosterhuis. Zijn nalatenschap in de vorm van honderden liederen en teksten klinkt nog volop. Ook in de Ekklesia Breda is de liturgie veelal doortrokken van zijn liederen. Op **woensdag 9 april** gedenken wij Huub Oosterhuis met een samenzangavond in de Lutherse Kerk Breda.

Onder leiding van dirigente Myriame van Genuchten en een koor samengesteld uit koorleden van Ekklesia Breda en Ekklesia Tilburg gaan we zingen. Muzikale begeleiding is er van Arjan van Baest en Daan Boertien (orgel en piano) en Rogier de Pijper (fluit). Er is veel samenzang, liederen voor koor/allen en er zijn enkele luisterliederen.

De avond begint om 20:00 uur (deur open vanaf 19.15 uur) en duurt tot 21:30 uur.

Entree €10,- bij aankomst contant of per pin te voldoen.

Inzameling en collecte voor Oekraïne

“Doe je wel je handschoenen aan? En je muts op?” Als een moedergans loop ik, vol goede adviezen, achter mijn puberkinderen aan. “Jezelf niet koud laten worden hoor. En pas op, het kan glad zijn op de bruggen.” Mijn dochter rolt met haar ogen, het is niet het eerste jaar dat ze fietsen. “Mam, we worden ook warm van het fietsen. We redden ons heus wel!” Als ze de deur uit zijn, duik ik in de voorraadkast en zet ik alvast een pak chocolademelk op het aanrecht. Die wil ik vanmiddag warm maken als ze thuis zijn. Ze fietsen dwars door het open veld naar school, 17 km enkele reis. En vanmiddag weer terug. Met een warme chocomelk thuiskomen is dan wel erg prettig.

Als de keuken weer opgeruimd is van de ontbijtchaos, kruip ik achter mijn laptop. De beelden van de winter in Oekraïne schuiven over mijn scherm. Ook daar is het koud. En ik zie kinderen die dezelfde leeftijd hebben als onze kinderen, soms lopen ze zonder jas buiten terwijl het niet warm is. Ondertussen hoor ik de verhalen van onze collega's. Over de inkomende drones en de onzekerheid die dat met brengt. Over het gebrek aan elektriciteit en warmte in de huizen en de scholen. Ik zie de impact die dat heeft op de kinderen. De trauma's die ze oplopen. Ik zie op defoto's dat onze collega's vol thermosflessen hete thee naar de vrouwen en kinderen in de dorpen gaan. Samen Bijbelschool houden, spelletjes spelen en bezig met traumaverwerking.



Diep respect heb ik voor het team, dat deze wekelijkse activiteit elke keer weer doorgaat. “De beelden van de winter in Oekraïne schuiven over mijn scherm. Ook daar is het koud.” Als bijna dertig jaar werken we in Odesa, en sinds het uitbreken van de oorlog neemt het werk toe.

Tanya, onze collega, vertelt ons dat er een grote honger naar Gods Woord is, en dat ze veel mensen kunnen vertellen over het Evangelie. In januari 2023 hebben we een transport verstuurd, met warme kleding, hygiëne materiaal, thermosflessen, dekens, powerbanks en dozen vol Bijbels. En elke keer als ik foto's zie, zie ik spullen die ik hier in stond te pakken, terug op de foto's. Er wordt nog dankbaar gebruik van gemaakt, maar het einde van het uitdelen is in zicht. De voorraad is bijna op. Tijd voor actie.

We besluiten 2025 goed af te trappen en gaan aan de slag voor een nieuw transport naar Oekraïne. En jij kunt helpen! Met:

- Boodschappen doen en inleveren bij één van onze inleverpunten
- Geld doneren voor brandstof voor de vrachtauto
- Geld doneren voor (kinder)Bijbels
- Bidden voor voor Tanya en het lokale Mission Possible team

We zamelen in tot **15 maart 2025**. Lees meer over deze actie op onze speciale actiepagina:

www.missionpossible.nl/hulptransport en help ons team is Odesa, Oekraïne. Doe je ook mee?

Delen mag!

Groeten namens Team Mission Possible Nederland,



Gerande Sikkema



Boekbespreking

30 misverstanden over Israël is een boek van ds. Oscar Lohuis, gepubliceerd in september 2024. Eén van de zeldzame boekjes, in toegankelijke taal, welke mij een heel heldere kijk heeft gegeven. Het leest heel makkelijk en kan gebruikt worden als naslagwerk. Daarom is het zeer bruikbaar, wanneer je een mening wilt vormen over het Israël/Palestina conflict. Feitelijk en objectief! Lohuis baseert zijn argumenten op grondig onderzoek en persoonlijke ervaringen.



ChatGPT: In dit werk behandelt Lohuis dertig veelvoorkomende misvattingen over Israël, zoals het idee dat Israël het land van een ander volk bezet of dat het een apartheidsstaat zou zijn. Met behulp van historische feiten en context weerlegt hij deze aannames en biedt hij lezers een genuanceerder perspectief op de complexe situatie in het Midden-Oosten.

Adriaan Niemantsverdriet (en een beetje ChatGPT)

In gesprek met ...

... Lenard Schouten

Lenard werkt sinds 1 januari 2025 voor 16 uur bij de PKN Breda als diaconaal kerkelijk werker. Hij heeft een werkplek in de Johanneskerk. Lenard en zijn vrouw Corline zijn 11 jaar geleden in contact gekomen met de Mattheuskerk in Breda- Noord. Via een stage van hun deeltijdopleiding HBO Theologie raakten ze betrokken bij de missie voor de wijk en besloten in 2015 naar Breda Noord te verhuizen. Hij woont met zijn vrouw en 3 zonen van 11, 8 en 4 jaar in de wijk Wisselaar.

Corline werkt als buurtpastor vanuit de Mattheüskerk en Lenard is coördinator van "Hart voor Breda Noord" en organiseert onder andere de Buurtcamping.

De stichting Hart voor Breda bouwt al 10 jaar aan de kernwaarden gastvrijheid, verbinding en presentie met de volgende activiteiten:

Samen delen, voorbeelden: er is een buurttuin en een buurtkastje met gratis spullen voor wie dat nodig heeft, zoals boeken, kleding, maandverband, eten.

Samen ontmoeten, er is een buurtmaaltijd, een muziekuurtje en een vrouwen-koffieochtend.

Samen leren, bijvoorbeeld fietsles, huiswerkbegeleiding, taalles, en verschillende workshops.

Samen helpen, persoonlijke aandacht, maatwerk en doorverwijzen zijn hier belangrijk. Vanaf dit jaar ook via HIP Helpt een vrijwilligersproject voor de hele stad.

De stichting Hart voor Breda doet dit vooral samen met de wijk. Iedereen mag meedoen en iedereen is gelijkwaardig. Er zijn 50 vrijwilligers waarvan de meesten niet uit de kerk komen, gelovigen, niet gelovigen, moslims, hindoestanen, iedereen is welkom om een steentje bij te dragen en mee te doen aan de activiteiten. Ook is er veel hulp van stagiaires van de opleiding social work.

Lenard organiseert sinds 2021 ook met veel anderen een buurtcamping in de Hoge Vucht. Het is een driedaagse pop-up camping voor de buurt op het terrein van een voetbalvereniging. De Buurtcamping is voor iedereen, maar extra belangrijk voor gezinnen die niet op vakantie kunnen. Er is een programma met cultuur, muziek, ontspanning en ontmoeting en natuurlijk gratis eten en drinken.

Het eerste jaar vond de gemeente Breda het nog lastig en te gevaarlijk. Maar met een goed veiligheidsplan en hulp van veel vrijwilligers werd het een succes, waar nu elke zomer ruim 80 mensen blijven kamperen en er overdag meer dan 300 daggasten bij komen.

In de Mattheuskerk wordt één keer per maand een laagdrempelige viering gehouden voor de buurt, de Buurtkerk. Er wordt een verhaal (meestal uit de bijbel) verteld en zichtbaar gemaakt, meestal met poppetjes.

Daarna is er een feestmoment waar gegeten en gedronken wordt. En vervolgens wordt er geknutseld met de kinderen en gepraat met de volwassenen. Het is in de kerk, de kinderen zitten op kussens op de grond. Het is een open concept waarbij ook de deelnemers inbreng hebben en ruimte is voor verschillend denken.

Ds. Nico van Splunter, dominee uit Rotterdam, ook betrokken bij de Johanneskerk, belde Lenard deze zomer met de vraag of hij voor de Johanneskerk zou willen werken en daarbij ook binnen de PGB. De Johanneskerk had aangegeven dat ze aanwezig willen zijn in de samenleving en een gastvrije kerk willen zijn voor de buurt. Ze willen graag activiteiten met de buurt samen gaan organiseren in de kerk en het kerkenhuis. Vanuit dezelfde gedachte waar de mensen in de Lucas en Markuskerk al aan werken onder de noemer Heart Edge. Lenard heeft veel ervaring door zijn werk in Breda Noord met deze thematiek.

Hij is zijn werk begonnen met veel gesprekken met mensen in de buurt en in de kerk. Hij probeert daarbij ook mensen buiten de kerk te spreken, burens en professionals in de wijk zoals de schooldirecteur, de jeugdwerkers en de sociaal wijkwerkers om zo samen te kijken wat er gedaan kan worden. Er ontstaan al wel gedachtes. Ze denken bijvoorbeeld vooral aan activiteiten waarin ontmoetingen centraal staan. Er is al een idee om een handwerk-café te starten.

Lenard benadrukt dat ze de liefde van God willen delen met iedereen omdat de liefde van God altijd voor iedereen is. Hij wil graag zien dat de kerk elke dag voor iedereen open is, zodat de buurt en de buurtbewoners daar op een gelijkwaardige manier in meedoen.

Een andere mooie uitspraak van Lenard is: "Op zondag verbinden we ons met God, de andere zes dagen delen we Zijn liefde uit in de wijk."

We wensen Lenard en onze kerk een vruchtbare samenwerking met mooie initiatieven!

Joyce Rijke



Algemeen Kerkelijk Nieuws

Uit de (kleine) kerkenraad

Het is als ik dit schrijf begin februari, de dagen worden al weer langer. Mijn moeder was altijd heel blij als het 1 februari was. Dan is het van ongeveer 8 in de morgen tot 6 uur 's avonds weer licht! En dat licht hebben we allemaal nodig om te leven en mens te zijn.

We openen de vergadering van 30 januari met een artikel van een jonge vrouw die zich voorneemt om meer naar de kerk te gaan en een stukje van Claartje Kruijff over de zoektocht naar geloof. We zien om ons heen meer vraag naar zingeving, maar als niet christelijk opgevoede mensen in een kerk komen, dan weten ze niet waar we mee bezig zijn. Velen van ons zijn er in hun leven mee vergroeid, de protestantse traditie, maar spannend is het om 'blanco' mensen daarbij te laten aansluiten. Hoe kunnen we een plaats worden voor zoekende mensen? Laten we allemaal meedenken en meedoen in die zoektocht naar openheid.

We hebben verder kennis gemaakt met Lenard Schouten. Hij is na zijn eerste introductie van plan om de komende weken uit te zoeken of we de Johanneskerk naast woensdagochtend ook donderdagochtend open kunnen hebben voor iedereen die wil langskomen. Koffie of thee en een gesprek als basis, maar het idee is ook om dat af te sluiten met een kort lunchpauzegebed. De vergadering is blij met dit initiatief en we spreken over hoe we effectief kunnen helpen.

We spreken ook over hoe we alle initiatieven rond gebouwen (het er zijn in buurt en stad) beter kunnen ondersteunen. We besluiten unaniem dat een taakgroep 'Kerk en Stad' een goede mogelijkheid is. HeartEdge, de diaconale/missionaire activiteiten kunnen zo een plaats krijgen aan de 'bestuurstafel'. De komende weken wordt

dit verder uitgewerkt.

We zijn blij dat Rani Kulik onze vertrouwenspersoon wil zijn. In de volgende samen zal zij zich voorstellen en ook aangeven hoe je haar kunt bereiken. Eventueel kan er al eerder contact gemaakt worden via onze predikant of iemand van de kerkenraad.

We krijgen begin februari (na onze kleine kerkenraad vergaderen) het eindverslag van de beroepingscommissie. In een extra vergadering van de Grote Kerkenraad besluiten we unaniem de aanbeveling over te nemen. De kleine kerkenraad kan aan de slag om dit allemaal te organiseren. Meer volgt in de komende weken.

Als u dit leest hebben we twee nieuwe ambtsdragers mogen verwelkomen, Diny van Doorn als diaken en Mark van Neerland als ouderling. Leon Geschiere hervat zijn werk als diaken en Theo Troost, Victor Witter, Sonja Vriens en Jan Willem van der Wel verlengen hun termijn met 4 jaar. Afscheid nemen we van Jane Danquah. Zij heeft haar termijn erop zitten. We zijn blij dat we met een complete kerkenraad verder kunnen gaan in 2025! Wel blijft er altijd vraag naar vrijwilligers die grotere en kleinere dingen kunnen en willen doen voor onze kerk. Aarzel niet en sluit aan!

Op zaterdagavond 12 april willen we als Protestantse Gemeente Breda een dienst organiseren in de Grote Kerk samen met het Koor 'Soundofjoy'. Het wordt een soort 'Passion' met afwisselend liederen en teksten. Meer informatie volgt.

Ik sluit af met een zin uit het boek van Claartje Kruijff, "Een God die in mij gelooft". Ze schrijft daarin dat God vaak op het onderste plankje van de boekenkast verstopt staat. Het is aan ons om het af te stoffen en opnieuw te lezen.

Andries vd Vegt

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN!

Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn als wij ons vandaag daar voor inzetten. Er zal veel werk worden verzet door vrijwilligers, ambtsdragers en predikant ondanks dat het soms moeilijk is om voldoende menskracht te vinden.

Maar de kerk van morgen kost ook geld: niet éénmalig maar voortdurend.

Uw financiële bijdrage is daarom nodig omdat de inkomsten vanuit de actie **KERKBALANS** de financiële basis vormen voor onze gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een financiële bijdrage vragen.

Ook in 2025 zullen er weer diensten worden gehouden in de Johanneskerk, Lucaskerk, Markuskkerk en Grote Kerk. De kerken zijn open voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Daarnaast kan een goed functionerende kerk steun bieden in de huidige onzekere wereldsituatie. Juist het aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig en zal bijdragen aan een levendige onderlinge verbondenheid waardoor niet alleen menskracht bespaard wordt maar ook de gemeenschap gebouwd wordt en de dienstbaarheid aan elkaar en naar de wereld toeneemt. En dat als uiting van het leren vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus zoals in de missie van de Protestantse Gemeente Breda verwoord is.

Jan Willem vd Wel



Diaconie

ZWO nieuws



De gezamenlijke ZWO viering op zondag 2 februari in de Markuskerk werd goed bezocht. Een mooie dienst in een volle kerk. De eerste zondag in februari is in veel kerken 'Zondag van het Werelddiaconaat'. Deze zondag heeft zijn oorsprong in de watersnoodramp van 1953. Toen werd Nederland vanuit veel landen geholpen. Hierna werd door kerken besloten iets terug te doen vanuit het besef dat er overal rampen kunnen gebeuren. Zo is het werelddiaconaat ontstaan. Hulp geven aan mensen, waar ook ter wereld, die het nodig hebben. Dominee Ton van Prooijen zei in zijn inleiding op de lezing uit Lucas 4 dat Jezus zegt "God heeft mij gezocht om aan de armen het goede nieuws te brengen". Dus wij moeten voor elkaar het goede nieuws zijn en helpen waar hulp nodig is.

In de viering werd het nieuwste project van de ZWO belicht, het Studie Noodfonds van de Stichting Muona Malawi (www.muonamalawi.nl). financieel te ondersteunen, waardoor veel studenten geholpen kunnen worden om hun opleiding af te maken.

Margreet Pols interviewde Marjo Cuppen, secretaris van Stichting Muona Malawi, over de werkzaamheden van de Stichting en over het Studie Noodfonds. De Stichting helpt o.a. bij de aanschaf van kleine zonnepaneeltjes zodat scholieren ook 's avonds kunnen studeren en helpt kleine boeren bij het aanleggen van waterputten en waterpompen en bij het maken van kunstmest. In de regio Muona wonen ongeveer 50.000 mensen, de meesten (85%) zijn kleine boeren met een lapje grond. Door klimaatverandering wordt het leven van mensen in het gebied steeds moeilijker. Onzekere oogsten, onzekere visvangsten etc. Een opleiding volgen biedt kinderen nieuwe kansen. Opleidingen kosten geld, dat vaak ontbreekt door overlijden van de kostwinner of weinig inkomsten vanwege misoogsten of bv doordat vissers hun netten kwijtraken door stormen.

In de video opnamen gaf een viertal studenten aan waardoor de problemen om hun studie te bekostigen zoal konden ontstaan. Studenten kunnen dan een beroep doen op het Noodfonds van de Stichting Muona. Het Noodfonds moet dan wel over voldoende middelen kunnen beschikken. Dát is het doel van het ZWO project.

Het was een feestelijke dienst met een grote cantorij. Marjo Cuppen bedankte de ZWO groep voor de steun aan het Noodfonds. Bep overhandigde haar bloemen en bedankte haar voor haar presentatie in de kerk en voor haar inzet en enthousiasme om de mensen in Muona te ondersteunen. En hij bedankte de gemeenteleden voor hun betrokkenheid bij de projecten van de ZWO groep. We zijn erg blij met het collectebedrag € 641,35 + de digitale overmakingen van € 330. Het totale bedrag is € 971,35. Hartelijk dank!

U kunt het Noodfonds blijven steunen door geld over te maken naar:

NL14 INGB 0001 542941 (College van Diakenen PGB, afd. ZWO) o/v Malawi.

Onderstaande foto's van de dienst zijn gemaakt door Gijs van Mourik.

ZWO Groep Breda, Ginneken, Prinsenbeek





Zondag 23 maart: inzameling Paasgroeten

Op **23 maart** zullen u na de dienst in de Lucaskerk, de Johanneskerk en de Protestantse Gemeente van Ginneken groetkaarten aangereikt worden voor gemeenteleden in onze partnergemeenten Wismar en Arad. Als u deze dan voorziet van een Paaswens of zo maar een groet in het Duits, Engels of gewoon in het Nederlands en deze direct weer of uiterlijk zondag **6 april** weer bij ons inlevert, zorgen wij ervoor dat zij op tijd in Wismar en Arad aankomen.

Ds. Thorsten Markert uit Wismar en ds. Béla Tothpal uit Arad zullen dan de kaarten weer uitdelen onder hun gemeenteleden.



Inzameling drogisterijartikelen

En op deze zelfde zondag zal ook de jaarlijkse inzameling van drogisterijartikelen plaatsvinden in alle drie de kerken. Wij hopen weer op een goed resultaat waar wij weer heel veel mensen blij mee kunnen maken. Niet alleen omdat zij dit zomaar van u mogen ontvangen, maar meer nog dat zij weten, dat er hier mensen zijn die aan hen denken. Een stukje verbondenheid over de grenzen heen!



Wat kunt u zoal meebrengen:

- Allesreiniger en wasmiddelen (héél welkom)
- Doucheschuim en shampoo
- Bodylotion
- Handcrème
- Desinfecterende poetsdoekjes voor de reiniging van alle oppervlakken
- Anti-bacteriële handzeep (pompje) bijv. van Unicura
- Wegwerphandschoenen
- Incontinentiemateriaal (is altijd heel welkom!)

Mocht u niet in de gelegenheid zijn iets mee te brengen dan is een gift ook heel welkom. Daar kunnen wij dan hier vrij verkrijgbare medicijnen zoals paracetamol, rennies en voltaren crème ed. voor aanschaffen. Uw gift hiervoor kunt u overmaken op ons vertrouwde bankrekeningnummer:

NL 81 INGB 0002982573 t.n.v. Diaconale Contactgroep BWA te Breda. Graag onder vermelding van "medicijnen".

Wij zullen onze uiterste best doen dit alles op zo kort mogelijke termijn in Arad af te leveren!

Namens de gemeente en het bejaardentehuis alvast heel erg bedankt!

Zoomcontact vanaf nu 1x per 2 maanden

Een van de manieren om contact met elkaar te houden is via ZOOM en zo ook op 5 februari jl.. Met ons (Pieter, Graham, Wilma en ikzelf) aan de ene kant en ds. Béla Tothpal, ds. Thorsten Markert (die op dat moment sabbatsverlof had en in Zuid-Spanje verbleef!), Michael Mach en Jochen Wittenburg uit Wismar aan de andere kant. Nieuws werd uitgewisseld, afspraken gemaakt over Paasgroeten en voorbeden, evenals een eerste begin voor een tegenbezoek van onze jongeren aan Wismar. Het voorstel van ds. Tothpal uit Arad was om het Zoomcontact tweemaandelijks te houden.

Alle aanwezigen stemden hiermee in, dus begin april volgt de volgende keer!

Mieke Frankfoorder (vz)
Tel. 06-24705414



Noodopvang asielzoekers

Opnieuw twee verjaardagen in de Noodopvang Markuskerk. Deze keer betreft het de beide ouders, Hussein en Waheeda Khalaf, beide op 1 januari jarig. Toeval? Waarschijnlijk niet, daarvoor komt deze datum te vaak voor bij vluchtelingen. In de meeste gevallen is dat omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst 1 januari heeft toegewezen als de exacte datum onbekend is of onvoldoende onderbouwd kan worden. Hoe dan ook geen reden om een feestje achterwege te laten. Daarom waren er, weliswaar uitgesteld tot 6 januari, cadeautjes, ballonnen, taart en opnieuw veel plezier.

Afgelopen maand werd de voltallige familie Khalaf opgeroepen om zich te melden in 's-Hertogenbosch. Dat werd dus een treinreis onder begeleiding van één van onze vrijwilligers. Een hele onderneming, maar het is gelukt. De hele familie beschikt nu over een Burger Service Nummer.

Recent is er een advocaat toegewezen aan de familie Khalaf, een voorteken dat er eindelijk beweging komt in hun procedure. Dat mag ook wel, want de familie is inmiddels een jaar bij ons.

Om precies te zijn, op 22 februari woont de familie Khalaf een jaar in de Noodopvang in de Markuskerk. Daar hebben we gemengde gevoelens bij, we zijn blij dat we onderdak kunnen bieden, maar betreuren dat het zolang nodig is.

Vangen we asielzoekers op in de Markuskerk omdat Nederland ermee overstroomd wordt? Nee, de feiten liggen anders. Volgens cijfers van de IND kwamen er in 2024 totaal 45.639 asielzoekers (die hun eerste asielaanvraag deden) en nareizigers naar Nederland. Zij vormden slechts 14,5% van het totaal aantal immigranten; dat waren er ongeveer 314.000 volgens het CBS. In 2023 ging het ook om 14,5% en in 2022 om 11,5%. Bovendien wordt gemiddeld zo'n 30% van het aantal eerste asielaanvragen (zijnde 32.175 in 2024) oftewel 9.650, definitief afgewezen. Dit betekent dat het aandeel erkende asielzoekers op de totale immigratie nog substantieel lager is dan 14,5%.

Het beeld dat Nederland zou worden overstroomd door asielzoekers ontstaat mede omdat het de Rijksoverheid en gemeenten al bijna drie jaar niet lukt om de benodigde opvangcapaciteit voor asielzoekers te realiseren.

Namens TOM-LJ (Team Opvang Markuskerk/Lucaskerk/Johanneskerk)

Bredase kerken bundelen krachten voor Voedselbank

Caritas en Diaconie

In een indrukwekkende actie van solidariteit en samenwerking hebben de vier katholieke parochies van Breda en de Protestantse Gemeente Breda gezamenlijk €25.500 gegeven om cliënten van de Voedselbank Breda te ondersteunen tijdens een noodzakelijke sluitingsperiode eind 2024.

Deze gezamenlijke actie stelde de kerken in staat om supermarktbonnen voor verse producten aan alle cliënten van de Voedselbank te verstrekken, waardoor zij tijdens de sluitingsperiode toegang hadden tot essentiële en verse voedingsmiddelen. De bonnen werden besteed bij AH, die op zijn beurt een grote schenking van houdbare producten heeft gedaan aan de Voedselbank.

Teken van eenheid.

De samenwerking tussen de katholieke en protestantse gemeenschappen toont aan hoe verschillende geloofsgemeenschappen gezamenlijk bijdragen aan het welzijn van de samenleving en een hoopvol teken geven van eenheid.



Sonja Vrins

Een nieuwe start

Van de Turkse miljoenenstad Ankara naar het Friese platteland. Het is een overgang. Maar hier, in een idyllisch aangelegd nieuwbouwbuurtje in Oosterwolde, maken Şeyma, Yasin en hun zoontjes een nieuwe start. Ze zijn er dolblij mee. Een leuk huisje, leuke burens.

“Toen we kwamen hebben we de burens uitgenodigd voor koffie en taartjes. Ze kwamen met bloemen en zelfs een kinderfietsje. Wat een ontvangst”, zegt Yasin. “Wij hebben een tweede leven, een nieuwe start. In een nieuw land, een nieuwe woonplaats, een nieuw huis, met een nieuwe taal, een nieuw rijbewijs, alles nieuw.”

In september 2022 stappen ze op het vliegtuig en vragen ze op Schiphol asiel. Musa is 3 jaar, zijn jongere broertje Yusa 6 maanden. Van Schiphol gaat het naar Ter Apel. Maar daar is geen plek. Een bus vervoert hen, urenlang rijden ze rond. Dat Nederland zo groot is, verwonderen ze zich. Maar 3,5 uur na vertrek uit Ter Apel stappen ze uit in... Roden.

Eén plek, met lieve mensen

40 Dagen verblijven ze in Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 'De Open Hof' in Roden. Ze prijzen zich gelukkig dat ze welkom zijn. Dan gaan ze door naar de opvang van INLIA in Hoogkerk. INLIA zorgt voor tal van activiteiten voor ouders én kinderen.

Op 1 februari 2024 krijgt het gezin een verblijfsvergunning; dan is het wachten op een woning. “Het is zo fijn dat we bij INLIA konden blijven”, zegt Yasin, “Op één plek, niet van azc naar azc. En met leuke, lieve mensen die allerlei dingen organiseren.” Het sleept hen erdoor. Want thuiszitten is moeilijk, zeker in onzekere omstandigheden.



“Altijd denken”

Je mist je familie, maakt je zorgen. “Altijd denken. Een beetje depressief worden.” De activiteiten bieden afleiding. Beeldhouwen, breien, naaien. “We hebben zoveel goede herinneringen aan deze jaren.” En de Nederlandse les: wat is die belangrijk geweest! Daardoor kan Şeyma nu kletsen met de buurvrouw en communiceren met Musa’s school en Yusa’s peuterspeelzaal.

Ze wil nog veel beter Nederlands leren spreken, om te beginnen om vrijwilligerswerk te doen. Yasin gaat al 3 dagen in de week naar de taalschool in Drachten, Şeyma hoopt snel mee te kunnen. Yasin heeft er zelfs al een eerste stage in de ICT opzitten en doet vrijwilligerswerk in de tuin van een zorgcentrum.

Het lijkt wel besmettelijk, vrijwilligerswerk. Wie het meemaakt, gaat het zelf ook doen. Zo werkt het in ieder geval voor de Güneşjes

Margot de Jong

Rondom de wijkkerken

Wat te doen bij overlijden?

De uitvaartbegeleider zal zo snel mogelijk het tijdstip van de ceremonie en teraardebestelling of crematie willen vastleggen bij het uitvaartcentrum. Wanneer u betrokkenheid van een predikant of pastor wenst bij het afscheid, laat de uitvaartbegeleider dan eerst bellen met een van de pastores van de Protestantse Gemeente Breda, zodat het tijdstip in goed overleg met hen vastgesteld kan worden: Thijske Fraanje (06-14762611), Hanny den Ouden (06-48549088) of Ton van Prooijen (06-29283935).

De "Ontmoeting" Markuskerk.
Kom ook dinsdag 1 april 15:00 uur.
Eerst een kopje thee of koffie en bijpraten,
en dan..., laat je weer verrassen door het onderwerp.
Elke eerste dinsdagmiddag van de maand.
Info: Rob Snijders



 Protestantse Gemeente
Breda

THEMA-DIENSTEN 'SINGER & SONGWRITER'

- #1 ZONDAG 16 maart 2025
- #2 ZONDAG 23 maart 2025
- #3 ZONDAG 30 maart 2025

JOHANNESKERK
DREEF 5, 3813 ED BREDA
TIJD: 10.00u-11.15u



Viering van de Maaltijd van de Heer

In de werkgroep vieren hebben we, in overleg met de diaconie en het sectieteam, opnieuw gesproken over de viering van de Maaltijd van de Heer. Al eerder gaven we aan dat we niet meer terug kunnen naar het gezamenlijk drinken uit één beker en dat we vanwege de rust en de heiligheid van het moment ook geen 'keuzemenu' van verschillende mogelijkheden willen.

Uiteindelijk waren we overgegaan op het dopen van het aangereikte brood in de wijn of druivensap. Verschillende mensen gaven aan dat ze daar (om uiteenlopende redenen) grote moeite mee hebben. Na alles opnieuw tegen elkaar afgewogen te hebben, willen we voor de komende tijd het volgende voorstellen: als we in de Lucaskerk de Maaltijd vieren, dopen we het brood in de wijn of druivensap. Als we in de Markuskerk vieren, dan maken we gebruik van kleine bekertjes.

De werkgroep vieren

Maaltijd in de Markuskerk. Foto's Gijs van Mourik



Dienst met ds Nieuwenhuizen. Foto's Gijs van Mourik

Impressie van de doopdienst in de Lucaskerk van Jona. Zoon van Hilde en Stephan. De foto's zijn gemaakt door Gijs van Mourik.



Leven in balans

In PDC de Herberg vindt van 2 – 4 april de Kom-op-ademmidweek 'In Balans' plaats. Deze retraite van drie dagen is bedoeld voor mensen die worstelen met vermoeidheid of een (dreigende) burn-out.

Soms kan je leven te vol en druk zijn en moet je te veel ballen in de lucht houden. Hoe krijg je je leven weer in balans? En wat zegt God in de Bijbel hierover? Deze vragen komen aan bod tijdens de KOA 'In Balans'. Op het programma staan Bijbelstudies en themabijeenkomsten, maar ook creatieve activiteiten en een persoonlijk gesprek met een ervaren begeleider. Er is genoeg tijd om te genieten van de prachtige natuur rond de Herberg. Tussendoor zijn er steeds momenten voor jezelf. Kortom: drie bijzondere dagen om tot rust te komen en vanuit Gods rust met nieuwe energie het leven weer in te gaan.

Leven met verlies

Voor mensen die een dierbare hebben verloren organiseert PDC de Herberg de Kom-op-ademmidweek: 'Leven met verlies' van 7 – 9 april 2025. Een verlies 'verwerk' je misschien wel nooit. Rouw blijft altijd bij je. Soms als een grote leegte en diepe eenzaamheid. Soms als een stil sluimerend verdriet op de achtergrond. Voor wie de pijn van de rouw kent, heeft de Herberg een speciaal programma samengesteld. Rond een open Bijbel en samen met anderen ga je in gesprek over vragen die rond rouw en verdriet spelen. Ook op creatieve manieren geef je uiting aan je verdriet. Er is genoeg ruimte om alleen de rust te zoeken, op je kamer of in de schitterende bossen rond de Herberg. Gedragen door Gods liefde ga je na deze drie dagen getroost het leven weer in.

Een gastenbegeleider van de Herberg leidt deze geheel verzorgde midweken samen met twee ervaren vrijwilligers. De kosten bedragen € 285,-. (Inclusief overnachting, maaltijden en koffie/thee). Je kunt je opgeven via komopadem@pdcdeherberg.nl. Of kijk op: www.pdcdeherberg.nl

Een dagje uit in Oosterbeek

Heeft u zin in een fijn dagje uit? Op zaterdag 8 maart kunt u bij PDC de Herberg een schitterende wandeling maken, gevolgd door een concert.

U bent rond 11.00 uur welkom in de Herberg voor een kop koffie of thee. Voorzien van een heerlijk lunchpakket vertrekt u vervolgens op eigen gelegenheid naar het nabijgelegen Renkums Beekdal voor een uitgestippelde wandeling van ongeveer vijf kilometer. Na afloop van de wandeling keert u rond 14.00 uur terug in het Koetshuis van de Herberg. Daar staan koffie en thee klaar en om 14.30 begint het concert. Op het programma staan enkele pianowerken en Engelse hymnen, door Warno Ruting op vleugel en jongenssopraan Merten Smit.

Het volledige arrangement, inclusief lunch en concert, kost € 35,00. Kaartjes voor alleen het concert kosten € 17,50. De opbrengst komt volledig ten goede aan PDC de Herberg.

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan: concerten@pdcdeherberg.nl.
www.pdcdeherberg.nl

Monique van der Werf

Uit de sectieteams LK en MK

Op 27 januari kwamen de sectieteams van Markuskerk en Lucaskerk bij elkaar in de Lucaskerk. Nadat Victor de vergadering had geopend met een indrukwekkend kyriegebed uit de brochure van Kerk-in-Actie, stonden we stil bij de hoogtepunten van de afgelopen maanden: o.a. het adventsproject en de musical van Theatrada, de kerstvieringen in de Grote Kerk en de Lucaskerk, de doopdienst van 26 januari met een groot aantal kinderen, de acties van de diaconie rondom kerst en de komst van Lenard Schouten als missionair-diaconaal werker. In vogelvlucht een aantal onderwerpen dat aan de orde kwam:

*We zijn blij met twee nieuwe ambtsdragers: Mark van Neerland (ouderling) en Diny van Doorn (diaken).

*Er komt een Breda-brede taakgroep "Kerk en Stad", met een vertegenwoordiger in de kerkenraad. Onze HeartEdge-activiteiten worden zo meer ingebed.

*De Facilitaire Werkgroep onderzoekt de mogelijkheid om ook in de Lucaskerk asielzoekers op te vangen.

*Ondertussen gaan we in op een verzoek van Curio om ruimte te huren voor een pilot met een klas waarin scholieren met een bepaalde problematiek begeleidt zullen worden om aan henzelf te werken.

*We gaan kijken naar de budgettering van koren e.d. voor onze vieringen en andere activiteiten.

*We nemen het voorstel van de Werkgroep Vieren over m.b.t. de viering van de Maaltijd van de Heer.

ds Ton van Prooijen

Jozefverhalen in de veertigdagentijd

In de veertigdagentijd lezen we de prachtige verhalen over Jozef in het bijbelboek Genesis. De thema's in die verhalen zijn verrassend actueel. Ze gaan over verstoorde familieverhoudingen, over de vraag hoe je jezelf blijft in alles wat je overkomt, over dromen en daden, over politieke macht en over de vraag waar God in dat alles is. Het lijkt ons mooi om die verhalen samen te lezen en te ontdekken waar ze raken aan de actualiteit en aan onze eigen levensverhalen.

Op de eerste zondag van de veertig dagen, **9 maart**, is het thema 'Ouders en kinderen'. Voor we het verhaal over Jozef en zijn familie horen, is er eerst een korte inleiding over familierelaties: over de loyaliteit van kinderen naar hun ouders, over hoe het is om het oudste kind te zijn of juist de jongste en over hoe ingewikkeld het kan zijn om op te groeien in een samengesteld gezin. Na die inleiding gaan we het verhaal lezen. We hebben een vorm bedacht om daarna in gesprek te gaan over wat het verhaal bij ons oproept, vanuit onze eigen ervaringen (uiteraard is dit een vorm waarbij iedereen vrij is om wel of niet iets in te brengen).

We nodigen jullie uit om in de weken daarna op **maandagavond** met ons verder te lezen (**van 19:30 tot 20:30 uur**). Steeds is er eerst een inleiding op het thema. Daarna duiken we samen in het verhaal dat op de zondag erna terugkomt. Welkom (ook als je een enkele keer wilt komen)! De data zijn:

Maandag 10 maart in de Markuskerk (inleider: Thijske)
Thema: GEWELD EN SEKSUALITEIT (bij het verhaal over Jozef in het huis van Potifar)

Maandag 17 maart in de Lucaskerk (inleider: Ton)
Thema: DROOM EN DAAD (bij het verhaal over de dromen van de farao)

Maandag 24 maart in de Markuskerk (inleider: Ton)
Thema: BEROUW EN VERGEVING (bij het verhaal over de broers die naar Egypte komen)

Maandag 31 maart in de Lucaskerk (inleider: Hanny)
Thema: VRIJHEID EN VOORZIENIGHEID (bij het slot, terugkijkend op het hele verhaal)

De kinderen volgen op de zondagen ook de Jozefverhalen. Als projectlied hebben we lied 166a gekozen, 'Hij wandelt in een koningsjas', een lied over het Jozefverhaal van Karel Deurloo. Op de eerste zondag zal de cantorij het aan ons voorzingen.

Thijske, Hanny en Ton

Sectie Johanneskerk,

wat ter tafel kwam

In januari vergaderde de Wijkraad Johanneskerk, het sectieteam actief rondom de Johanneskerk.

Na een korte opening hadden we een prettige vergadering. We keken met een goed gevoel terug op de diensten van de Kerstcyclus, de afscheidsdienst van ds. Henrieke ten Thije en de Nieuwjaarslunch op 12 januari. We hadden het over de oecumenische vieringen op 23 januari (ochtendgebed) en 26 januari (dienst in de Johanneskerk) en we keken vooruit. We overlegden over de (her)bevestiging/het afscheid van ambtsdragers op 16 februari, de voorbereiding van de Paascyclus en de voorbereiding van de openluchtdienst op Pinksteren (8 juni). Ook het preekrooster 2025 en de uitdagingen die daarbij horen kwamen ter sprake. We spraken over de gevolgen van het vertrek van ds. Ten Thije voor het bezoekwerk en mogelijke oplossingen. We spraken ook over de tellingen van kerkgangers en collecten in 2024 en constateerden dat we dankbaar mogen zijn dat die heel behoorlijk op peil bleven.

Aan het eind van de vergadering namen we afscheid van Jane Danquah die na 4 jaar het ambt van diaken neerlegt. We zijn haar dankbaar voor haar inzet en zullen haar inbreng in de vergadering missen. We sloten de vergadering af met het gezamenlijk zingen van een lied.

Namens de Wijkraad Johanneskerk,

Leon Geschiere



Jongerenkoor YRDV uit Oosterhout heeft tijdens de dienst van 9 februari in de Lukaskerk gezongen. YRDV is een koor van voornamelijk scholieren en studenten dat wekelijks bij elkaar komt om (klassieke) muziek te maken en staat onder de bezielende leiding van Jan Willems (verdere informatie over het koor verderop in deze nieuwsbrief). In december 2023 verzorgde YRDV een evensong in de Lucaskerk. We hebben toen veel enthousiaste reacties gekregen en zijn blij dat ze zondag zijn gekomen. Het koor zong o.a. het kyrie en gloria uit de Missa Brevis van Mozart, prachtige muziek van John Rutter en het lied 'make me a channel of Your peace'. Aansprekende muziek voor alle leeftijden.

ds Thijske Fraanje, foto: Kees Streefkerk



Nog wat foto's van de ZWO dienst in de Markuskerk op 2 februari.

Foto's: Gijs van Mourik



Impressie van de gezamenlijke dienst op 9 februari 2025 in de Lucaskerk.

Foto's: G. v. Mourik en K. Minzinga.



Wietske in het zonnetje. Na 29 jaar de Lucaskerk gepoetst te hebben gaat Wietske met pensioen. Een mooie gelegenheid om haar in het zonnetje te zetten.

Foto's K. Minzinga, en G. v Mourik



Jeugd

Overzicht activiteiten voor kinderen en jeugd 8 maart tot en met 11 april 2025

		Kindernevendienst	Crèche en Kerk op school	Next Level	Gespreksgroep	Familietafel
Datum	Breda-Breed		Breda-Breed	Breda-Breed	Breda-Breed	Breda-Breed
	Kinderen 4 t/m 11 jaar	Kinderen 0 tot 4 jaar	Tieners 12 t/m 15 jaar	Tieners 12 en 13 jaar	Geloofsopvoeding voor ouders en activiteiten voor kinderen 4 t/m 15 jaar	
Zo	9 mrt	LK/Sonja van der Kraan				
Wo	12 mrt				LK/Arja van der Velden	
Zo	16 mrt	MK/Ellen van Hooijdonk				
Wo	19 mrt				LK/Arja van der Velden	
Zo	23 mrt	JK/Wendy van Oostenbrugge		JK/Andreea en Hans van Peer en Sonja van der Kraan		
Zo	30 mrt	GK/Nynke Cnossen	MK/Oppas aanwezig MK/Kerk op school			
Zo	2 apr				LK/Arja van der Velden	
Vrij	4 apr					MK/Thijske Fraanje, Dick de Man en Mark van Neerland
Zo	6 apr	LK/Alberta de Vries		LK/LaRose Kifu en Kyra		
Wo	9 apr				LK/Arja van der Velden	
Locaties		GK = Laurentiuskerk - Ginneken	JK = Johanneskerk	MK = Markuskerk	GrK = Grote Kerk	LK = Lucaskerk

Jozef in de kindernevendienst

In de veertigdagentijd vertellen we ook in de kindernevendiensten de spannende verhalen van Jozef. Over hoe hij als jongen zijn familie vertelt over zijn *dromen* en hoe zijn oudere broers hem in een put gooien en ervoor zorgen dat hij verkocht wordt als slaaf in Egypte. Over hoe Jozef *geen zin heeft in zoenen* met mevrouw Potifar waardoor hij *in de gevangenis* belandt. Hoe hij daar de dromen van de bakker en schenker uitlegt, en later naar de farao wordt gestuurd om zijn dromen over de zeven magere en zeven dikke koeien uit te leggen. Hoe Jozef daardoor als *de slimste mens* van het land wordt gezien en als onderkoning erop toeziet dat er goed wordt omgegaan met de voedselvoorziening. En hoe dat er uiteindelijk toe leidt dat hij zijn broers terug ziet die in Egypte proberen graan te kopen. Jozef stelt zijn broers zwaar op de proef, maar door hun berouw, hun liefde voor hun vader en hun solidariteit met elkaar kan Jozef hen vergeven en weer in zijn armen sluiten.



De *gecursiveerde* woorden hierboven zijn de thema's die we in de kindernevendienst zullen bespreken, bijvoorbeeld over jaloezie, nee zeggen, straf krijgen, slim zijn en vergeving. Dat doen we voor de jonge kinderen met andere verwerkingen dan voor de oudere kinderen. Alle kinderen krijgen ook een heel leuk doe-boekje met allerlei spelletjes, puzzeltjes en knutselideetjes mee naar huis.



Dit kindernevendienstprogramma is echt een coproductie van Arja en Hanny, Theatrada en de kindernevendienstleiding. We hopen dat er veel kinderen zullen meedoen want het gaat heel leuk worden!

Vieringen 16 maart t/m 20 april

Protestantse Gemeente Breda

U kunt onze vieringen ook digitaal volgen via de website van de PGB: www.pknbreda.nl/actueel/vieringen

Lucaskerk, Tweeschaar 125, aanvang 10:45 uur

23 mrt: Ds. T. van Prooijen, oecumenische viering, aanvang 10:00 uur

06 apr: Pastor H. den Ouden, gezamenlijke viering met Markuskerk

18 apr: Pastor T. Fraanje, oecumenische viering, Goede Vrijdag, aanvang 19:30 uur

20 apr: Ds. T. van Prooijen, gezamenlijke viering met Markuskerk, Pasen

Markuskerk, Hooghout 96, aanvang 10:00 uur

16 mrt: Pastor T. Fraanje, gezamenlijke viering met de Lucaskerk

30 mrt: Ds. T. van Prooijen, gezamenlijke viering met Lucaskerk

13 apr: Ds. T. van Prooijen, PGB-brede viering, Palmzondag

17 apr: Ds. T. van Prooijen, gezamenlijke viering met Lucaskerk, Witte Donderdag, aanvang 19:30 uur

19 apr: Ds. T. van Prooijen, PGB-breda viering, Paaswake, mmv Cantorij, aanvang 21:00 uur

Johanneskerk, Dreef 5, aanvang 10:00 uur

16 mrt: Ds. N. van Splunter (Rotterdam)

23 mrt: Ds. N. van Splunter (Rotterdam)

30 mrt: Ds. L. Newland (Rotterdam), mmv Harmonia

06 apr: K. Koppenol

13 apr: Johanneskerk gesloten, Palmzondag, PGB-brede viering in de Markuskerk

17 apr: Pastor R. Verkaik (Hardinxveld-Giessendam), Witte Donderdag, aanvang 19:30 uur

18 apr: Ds. M.G. Wagenvoorde, Goede Vrijdag, aanvang 19:30 uur

19 apr: Johanneskerk gesloten, Stille Zaterdag, PGB-brede viering in de Markuskerk, aanvang 21:00 uur

20 apr: Ds. N. van Splunter (Rotterdam), Pasen

Oec. Taizé vieringen Michaelkerk

Hooghout 67, 19:00 uur

05 april Dhr. V. de Haas en Mw. H. Oomen

Protestantse Gemeente Ginneken

Duivelsbruglaan 1, aanvang 10:00 uur

16 mrt: Ds. M. Meijer (Engelen) Schrift en Maaltijd, Cantorij

23 mrt: Ds. R. Lanooy (Den Haag) Schrift en Maaltijd

30 mrt: Ds. B. Kuipers (Rotterdam) Schrift en Maaltijd

06 apr: Ds. K. Blei (Haarlem) Woord en Gebed

13 apr: Ds. M. Klomp (Amsterdam) Schrift en Maaltijd

14, 15, 16 apr: Avondgebed, aanvang 19:30 uur

17 apr: Ds. A.E. Poldervaart (Turnhout), Witte Donderdag, aanvang 19:30 uur

18 apr: Ds. A.E. Poldervaart (Turnhout), Goede Vrijdag, aanvang 15:00 uur

19 apr: Ds. A.E. Poldervaart (Turnhout), Paaswake, aanvang 21:00 uur

20 apr: Ds. A.E. Poldervaart (Turnhout), Pasen, Schrift en Maaltijd

PKN Gemeente Eglise Wallone Breda

Waalse kerk, Catharinastraat 83, 11:00 uur. Vieringen in het Frans op de 2e en 4e zondag van de maand

23 mrt: Ds. Mahieu

13 apr: Ds. Coulibaly

Remonstrantse Gemeente Breda

Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 of Stadserf 3, 10:30 uur.

Vieringen elke 4e zondag van de maand

10 mrt: dr. K. Holtzapffel, gesprekskring, aanvang 15:00 uur

23 mrt: Dr. I Leng Tan, kerkdienst, aanvang 10:30 uur

07 apr: dr. K. Holtzapffel, gesprekskring, aanvang 15:00 uur

20 apr: Dr. T. Barnard, kerkdienst Pasen, aanvang 10:30 uur

Doopsgezinde Gemeente Breda

Dorpshuis 't Klooster, Jack van Gilsplein 1 Bavel, 11:00 uur

09 mrt: Ds. A.A. Rijken

06 apr: Ds. C. Duhoux-Rueb

13 apr: Ds. A.A. Rijken, Palmzondag, Brood en Wijn dienst

Ekklesia Breda

Vieringen op de 1e en 3e zondag van elke maand in de Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda, om 10:30 uur

16 mrt: theatervoorstelling 15 jaar Ekklesia

30 mrt: Verstilde zondag, meditatieve viering en mini-concert

06 apr: Dhr. F. Ploum

18 apr: Goede Vrijdag, lijdensverhaal lezen, mmv

Ekklesiakoor, aanvang 20:00 uur

19 apr: Dhr. F. Ploum, Viering van Pasen, aanvang 20:00 uur

Oecumenisch Coventry gebed

Elke eerste vrijdag van de maand, van 12:00 - 12:30 uur in de Stiltekapel van de Grote Kerk Breda

04 apr: Grote Kerk

Zorgcentra en Amphia:

Ruitersbos, vieringen vrijdagmiddag, aanvang 16:00 uur

21 mrt: Mw. E. Bouwmans

Elisabeth, vieringen vrijdagmiddag, aanvang 14:00 uur

11 apr: Mw. E. Bouwmans

Breedonk:

Nog geen informatie bekend

De Leystroom, vieringen vrijdagmiddag, aanvang 14:00 uur

21 mrt: Communie, thema Voorjaar,

18 apr: Goede Vrijdag, thema Emmaus

Zuiderhout, oecumenische viering donderdagmiddag in de kapel, 15:00 uur

10 apr. Onder voorbehoud

Thebe Aeneas

Er zijn geen vieringen in Aeneas. Als u contact wilt met de geestelijk verzorger, kunt u bellen met pastor J. Schilling (06-2047 6710).

Amphia, Molengracht Breda

Er zijn geen vieringen in het Amphia ziekenhuis. Wanneer u een beroep wilt doen op de geestelijk verzorgers, kunt u bellen via de Receptie (076-5951000) en vragen naar de dienstdoend geestelijk verzorger.



God is liefde



KIK

Er hangt iets in de lucht, voelt Kik bij zijn ochtend-wandeling. De bomen dragen al lenteknoppen. Maar wat is dat voor geroffel? Zrroef! Het komt vliegensvlug voorbij. Even later opnieuw. Aha! Het zijn de muizen, die een nieuw spel hebben bedacht. Ze rennen een rondje langs het plein en wie als eerste boven op het fietsenrek is geklommen, is de topmuis en mag een opdracht geven. Maartje zit hijgend op de hoogste fietsklem. 'IK ben de topmuis en mijn opdracht is ... elkaars RUG KRABBEN!' Giechelend rollen de zusjes en broers over elkaar heen. 'En stóp!' zegt Maartje, '... en rénnen!' Dan draven ze weer weg. Nu komt Maarten Muis als eerste boven. 'IK ben de topmuis en mijn opdracht is ... een MUIZENTOREN bouwen!'

Er wordt geworsteld, geklommen en er ontstaat een wiebelende toren. 'En ... rénnen!' roept Maarten. Nu wordt Missy de topmuis. Ze kijkt rond en roept: 'Mijn opdracht is: 'KIK-TIKKERTJE!' O nee! Ineens ziet Kik een horde muizen op zich afkomen. Hij springt weg, maar ze proberen hem allemaal aan te raken, en al gauw ligt Kik onder een krioelende muizenberg. 'Auw!' roept hij. De muizen knokken door. 'En stóp!' gilt Missy. Bont en blauw zit Kik op de grond. 'Het was LIEF bedoeld, Kik!' roept ze. Kik snikt: 'Maar hoe zou JIJ het vinden als een groep kikkers 'MISSY-TIKKERTJE' ging doen?' 'O. Sorry, Kik!' zegt Missy beteuterd. Ook de anderen roepen 'Sorry!' en ze knuffelen Kik. 'Auw,' lacht hij zuurzoet.



Rebus

Hier zie je een rebus, kun je lezen wat er staat? Vul dit in op de regel, die niet voor niets goud gekleurd is!

-ER + hand + bell (-B) + leg (-B) + pot (-P) + tree (N=R) + sun (-N) + boy (-H)
 AM=E + toothpaste (A=E) + bed (D=H) + sand (-Z) + money (-G) + man (K=W) + ring (ST=D) + pen (-P)

Uit de Bijbel

Wij hebben Gods liefde,
die in ons is, leren kennen.
Vertrouw daar maar op.
God is liefde! Als je in de liefde blijft,
blijft je in God, en blijft God in jou.

Naar 1 Johannes 4:16



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns